



Wereldmuziekorkest de Noordooster
Stadhuiskoor Utrecht

نوازی در کردن

ORATORIUM
VAN EEN
VLUCHT

Compositie | Kay Krijnen
Libretto | Keyhan Mohamadalian
en Firoozeh Farjadnia



نوازی راکردن

ORATORIUM VAN EEN VLUCHT

Wereldmuziekorkest De Noordooster

Stadhuiskoor Utrecht

Utrecht | 2016-2017



INLEIDING KAY KRIJNEN

In 2012 was ik in Koerdistan, Noord-Irak. Samen met de inwoners van Suleymaniye vierden we daar *Newroz*, het Koerdische nieuwjaar. Irak maakte een diepe indruk op mij: het land, dat ik kende uit de kranten en van het nieuws, bleek totaal anders dan ik had verwacht. Nooit eerder ben ik tijdens een reis zo gastvrij onthaald als daar. De vriendelijke mensen, hun open houding, de uitgelaten stemming op het nieuwjaarsfeest, de persoonlijke verhalen van musici uit de regio, die mij tijdens een typisch Koerdische picknick een nieuw instrument – de *ney* – leerden bespelen... Ook al was dit het land wat ik kende van de oorlog die het voerde, nooit heb ik mij een moment onveilig gevoeld.

Een paar jaar later rukte IS op, en lees ik in de kranten weer over Koerdistan. Ditmaal grijpt dit nieuws mij bij de keel: de steden waar ik kwam, waren in gevaar door IS. De regio die zo in bloei stond, raakte verlamd. Koerdische vluchtelingen uit Irak, maar ook uit Syrië en Iran, komen naar Nederland. Niet om geluk te zoeken, maar om veilig te zijn. Het *Oratorium van een Vlucht* is een eerbetoon aan eenieder die de moed heeft huis en haard te verlaten om een veiliger en leefbaarder bestaan op te bouwen in een voor hem of haar onbekend land.

Kay Krijnen
Componist Oratorium van een Vlucht

INTRODUCTION

KAY KRIJNEN

In 2012, I was in Kurdistan, in northern Iraq. Together with a group of artists from the Netherlands and residents of Suleymaniye we were celebrating *Newroz*, the Kurdish New Year. The trip made a deep impression on me: Iraq was a country that I had known only from newspapers and TV news. Having arrived in Iraq, my impression of the country turned out to be totally different to what I had expected. Never before when travelling had I been so warmly welcomed as on this trip. The friendly people with such an open attitude, the exuberant spirit of their New Year festivities, the personal stories of musicians from the region who taught me to play a new instrument – the *ney* – during a typical Kurdish picnic Even though this was the country that I knew because of the war, I never felt unsafe – not for a moment.

A few years later, the so-called ‘Islamic State’ made advances, and again I read about Kurdistan in the newspapers. This time, the news grabbed me by the throat: the cities that I had visited had been overrun by IS. The region that had been so blossoming was now paralyzed. Kurdish refugees from Iraq, but also from Syria and Iran, were coming to the Netherlands, not to seek happiness but to find safety. The *Oratorio of a Flight* pays homage to everyone who has had the courage to leave behind hearth and home in order to establish a safer and more liveable existence in a country that is unfamiliar to him or her.

Kay Krijnen

Composer *Oratorio of a Flight*

چهند سالیک دوای ئه وه. (داعش) خۆی خزاندە ناوجەکە. جاریکى تر ھەواھە کانی کوردستانم له گۆڤارومیدیاکان دا بیستەوه. ئەم جارهیان ھەواھە کە قورگمی توند کرد. نەوشارانەی کەسەردانم کردبۇن ھەندىزىکان کەوتۇنە زېر دەستى (داعش) و ئەوانى ترىيىش ھەرەشەيان لەسەر بۇو كاتىك ناوجەکە خەريكى گەشانەوهو پېشىكەوتن بۇو. ھەمو شت توشى شەھەل بۇ كورده ناوارەكانى عێراق و سوریا و ئیرانیش گەيشتنە ھۆلەندا. نەک گەران بەدوای خۆش بەختى. تەنها بۇ پارىزراوی ژيانيان.

(ۆزۈركىستى كەسىكى ھەل ھاتۇو) رېز لەنان بەخشىنە بۇ ئەوانەى كەتواناي ئەوهەيان ھەيە مال و دېلىان بەجى دېلىان بۇنەوهى پارىزراو بن لە ولاتىكى نامو ونۇ دا كەددەست دەكەنەوه بەدامەز زاندى ژيانيان.

کای کراین
داھىئەر

له سالى ٢٠١٣ دا له کوردستان بوم باکوري عێراق له گەل کۆمەلی ھونەرمەندى ھۆلەنداوودانىشتوى شارى سليمانى ئاهەنگ نەورۆز كە به سەرى سالى نۆيت کوردى دەزمىدرىت. ئەم سەردانم كارىگەرەكى قولى لەسەر من دروست كرد. عێراق ولاتىك بۇو ناسىبىوم لەرۆزىنامە ھەواھە کاندا. كە گەيشتمە عێراق (کوردستان) دەرکەوت بەشىوه يەك رۆزجياواز له وەي من چاوهرىم دەكەد. ھەرگىز پېشتر سەردانى وەهام نەدەتەو. كە كراوهەر تىرين ميواندارى كرام. بىووگەشى خەلکە كە و كراوهەييان و دەرىپەييان بۇنەنگىكى وا. چىرۆكى تاكە كان و زەنپەيارى ناوجەکە نەوانەى كە بۆمن تازەو نوئى بون (نە) فېر بون و زەنپىنى كاتى سەيرانى كوردهوارى. كاتىك كە تەنها به چەنگ ئەم ولاتەم دەناسى بۇ ساتىكىش ھەستم بە بى ئايسىشى نەدەكرد.



ORATORIUM VAN EEN VLUCHT

ACHTERGROND

Met het *Oratorium van een Vlucht* willen we het verhaal en de emotie van vluchtelingen onder de aandacht brengen. Waar in de media de focus vaak ligt op de gevolgen en de problematiek, ligt hier de focus op de ervaringen van vluchtelingen zelf.

De zeven delen van het Oratorium vertolken het verhaal van een vlucht: de pijn en het verdriet in het thuisland, het achterlaten van alles wat dierbaar is, de hectiek tijdens de tocht en het blijvende heimwee.

Aan de totstandkoming van dit Oratorium leverden diverse vluchtelingen een cruciale bijdrage. Koerdische musici gaven dit voorjaar workshops aan ons orkest, waarin we kennis maakten met klankkleur, melodieën, toonladders en ritmes. De muziek van deze musici was voor Kay Krijnen een bron van inspiratie.

De liedteksten van het Oratorium zijn geschreven door Keyhan Mohamadalian, die nu een half jaar in Nederland woont, en door Firoozeh Farjadnia, die twintig jaar in Nederland woont. De liederen worden gezongen in het Koerdisch, behalve het laatste lied, waar in het Nederlands de verbondenheid met het Koerdische thuisland wordt bezongen.

Door dit Oratorium uit te voeren geven we een bijzondere invulling aan het feit dat ons orkest, Wereldmuziekorkest De Noordooster, dit jaar twintig jaar bestaat.

ORATORIO OF A FLIGHT

BACKGROUND

With *Oratorio of a Flight* we wish to draw attention to the stories and emotions of refugees. Whereas the media focus is often on consequences and problems, here the focus is on the refugees' own experiences.

The Oratorio's seven parts portray the story of a refugee's flight: the pain and the grief felt in the homeland, the abandoning of everything that is precious, the mad rush of the journey and the enduring homesickness.

Various refugees have made a crucial contribution to the creation of this oratorio. This spring, Kurdish musicians gave our orchestra workshops, in which we became acquainted with their timbres, melodies, scales and rhythms. Their music was a source of inspiration for Kay Krijnen.

The oratorio libretto was written by Keyhan Mohamadalian, who has now been living in the Netherlands for six months, and Firoozeh Farjadnia, who has been living here for 20 years. The songs are sung in Kurdish, with the exception of the final song, in which the feeling of solidarity with the Kurdish homeland is sung in Dutch.

In performing this oratorio we give special meaning to the 20th anniversary of our orchestra, World Music Orchestra De Noordooster [The Northeaster].

AWAZÎ RAKIRDN
PÊSEKY

Be *Awazî rakirdn* demanhewê serinc
rabkêşin bo dastan û hestî penaberan.
Mîdyakan zortr çaw le derencam û
muşkîley penaberan deken. Belam
eme serinc radekeşin bo tecrubekany
penaberan.

“Em pek hatne rezgirtne le hemu
ew kesane ke xîretyan hebu maal û
halyan bece belin bo ewey jiyaneky
metmanedar le awaregy da bo xoyn
saz biken” wek dahêner Kay Krijnen
wity.

Em awaze be yarmety çend penaber
pêkhat. Behary emsal mamostakany
mosîqay kurdî çend dersyan da be
kory mosîqakeman. Bem şeweyle eme
aşna buyn legel deng, melody û ritmy
mosîqay kurdî. Em mamostayaney
mosîqa bun be hoy zyad buny hesty
dahenan bo Kay Krijnen.

Honrawekay em awaze nusrawy
Keyhan Mohamadalian û Firoozeh
Farjadnia-n. Keyhan nîw sale le
Hollande û Firoozeh bîst sale le
Hollande. Goranyekan be kurdî
debêjrên. Tenya dwayîn goranî be
Hollandî gutra. Lem goranyaneda basy
peywandy legel wilatî Kurdistan dekre.

Saz buny em awaze be şady bîstemîn
salrojî damezrany kory ‘mosîqay cîhanî
Noordooster’ bu.

هۆنراوهه کانی ئەم ناوازه نووسراوی کەیهان
موحەممە دعايان و فیروزه فەرەجادنیان. کەیهان
نیوە سالیکە لە هولەندە و فیروزه بیست سالە لە
هولەندە. کۆرانیە کان بە کوردی دەبیتیرێن. تەنیا
دواپین گۆرنى بە هولەندى گوترا. لەم گۆرانیەدا
باسی پەیوهندى لەھەل ولاتى کوردستان دەکرى.

سازیوونی ئەم ناوازه بە شادى بیستەمین
سالبیوۆزى دامەزرانى کۆرى 'مۆسیقای جیهانى
نوردوستەر' بۇو.

بە ناوازى راکردن دەمان ھەوى سەرچ رابکىشىن
بۇ داستان و ھەستى پەناھەران. مېدىاكان زۆرتر
چاو لە دەرئەنجام و موشکىلە پەناھەران دەکەن.
ھەلام ئىمە سەرچ را دەگىش بۇ تەجربە کانى
پەناھەران.

ئەم پېك ھاتنە رىزگرتە لە ھەموئە و كە سانە كە
خېرەتىان ھەبو ماڭ و حاڭلار بە جىن بېلەن بۇ نەوهى
ژيانە كى مەتمانە دار لە غەربىيەتى بۇ خۆيان ساز
بەكەن و ھەك داهەتىر كای كراين و تى.

ئەم ناوازە بە يارمەتى چەند پەناھەر پېك ھات.
بەھارى ئەمسال مامۆستاكانى مۆسیقايى كوردى
چەند دەرسىيان دا بە كۆرى مۆسیقا كەمان. ئەم
شىۋەدە ئىمە ناشنا بۇونىن لەگەل دەنگ، میلۇدى
و رىتمى مۆسیقايى كوردى. ئەم مامۆستايانە مۆسیقا
بۇون بەھۆى زىاد بۇونى ھەستى
داھەتىان بۇ كای كراين.

ناوازى راکردن
پېشەكى



Componist en dirigent **Kay Krijnen**

Kay Krijnen studeerde *Composition & Music Production* aan de Hogeschool van de Kunsten Utrecht en behaalde daar de mastergraad *Composition* met lof. Daarna specialiseerde hij zich in wereldmuziek en akoestische muziek.

Kay reisde door Iraaks-Koerdistan, Turkije, Griekenland, Macedonië, Servië en Hongarije, en musiceerde in deze landen samen met de lokale bevolking. Hij werkt als componist, producer, muzikant en dirigent en sinds 2012 leidt hij Wereldmuziekorkest De Noordooster.

COMPONIST, DIRIGENT EN ORKEST DE NOORDOOSTER

Wereldmuziekorkest

De Noordooster

Wereldmuziekorkest De Noordooster, opgericht in 1996, speelt vrolijke, ontroerende en swingende muziek uit alle windstreken. Regelmatig treedt het orkest op. In 2015 organiseerde het orkest het project *Wereldmuzikale Verhalen* in verzorgingstehuizen en ook gaf het een uitvoering van het Armeens Oratorium. De leden zijn enthousiaste amateurmusici, die elke donderdagavond repeteren in buurthuis De Leeuw in de wijk Utrecht Noordoost.

COMPOSER, CONDUCTOR AND ORCHESTRA DE NOORDOOSTER

Composer and conductor

Kay Krijnen

Kay Krijnen studied *Composition & Music Production* at HKU University of the Arts Utrecht, where he obtained a Master's degree *cum laude* in composition. He subsequently specialised in world music and acoustic music.

Kay has travelled in Iraqi Kurdistan, Turkey, Greece, Macedonia, Serbia and Hungary, where he has made music together with the local people. He works as a composer, producer, musician and conductor. He has conducted World Music Orchestra De Noordooster since 2012.

World Music Orchestra

De Noordooster

World Music Orchestra De Noordooster, established in 1996, plays joyful, moving and swinging music from all corners of the world. The orchestra regularly gives live performances. In 2015 the orchestra organised the *World-Musical Stories* project in care homes for the elderly and also performed the Armenian Oratorio. Its members are enthusiastic amateur musicians who practice every Thursday evening in the De Leeuw community centre in Utrecht Northeast district.

**DAHÊNER, GEYÊNER Ú ORKÊSTIR
DE NOORDOOSTER**



Dahêner û geyêner

Kay Krijnen

Kay Krijnen le zankoy hunerekani Utrecht awazdanan û mosîqa sazkirdnî xwendue û derecey mastery be baştrîn netîce wergît. Dway ewe xoy pisporî mosîqay cîhanî û akostîk kird.

Kay be nêw kurdstanî Êraq, Turkyâ, Yonan, Sêrvya û Hognarya da seferî kird û legel xelkî em wlatane da mosîqay saz kird. Kay awaz dadenêt, mosîqa sazdekat, mosqa dejenêt û geyênerî mosîqaye. Kay le salî 2012 we rêbery orkêstry mosîqay cîhanî Noordooster-e.

Orkêstry mosîqay cîhanî

De Noordooster

Orkêstry mosîqay cîhanî Noordooster le salî 1996 da damezra, mosîqay şad, diltezên û be keyfy cora-w-cor lêdeda. Em orkêstre zu zu bername pêşkeş dekat. Le salî 2015 da bernamêky dastan be mosîqay cîhaniyewe le hêndêk maalî pîr û nasazekan pêşkeş kra. Herweha carêk awazy Ermeni damezrand. Endamany orkêstr zor muştaqy mosîqan û hemu şewy pêncsemmo temrîn deken.

ئۆرکیسترى مۆسیقای جىهانى

نۇردئۇوست

ئۆرکیسترى مۆسیقای جىهانى نۇردئۇوست له سالى ۱۹۹۶ دا دەھزىرا، مۆسیقاي شاد، دلتهزىن و بە كىيىنچى جۇراوجۇر لېدەدا. نەم ئۆرکیستره زوو زوو بەرنامە پىشىكەش دەكتات. لە سالى ۲۰۱۵ دا بەرنامىتىكى داستان بە مۆسیقای جىهانى وە لە هېندىك مالى پېر و ناسازەكان پىشىكەش كرا. فەرەھە جارىك ناوازى ئەرمەنى دامەززاند. نەندامەكانى ئۆرکیستەر زۇر مووشتاقى مۆسیقان وە مۇو شەۋى پېنج شەممۇ تەمرىن دەكەن.

داهىنەر و گەيىنەر

كاى كراين

كاى كراين لە زانكۇي ھۇونەرە كانى ئوتربىخت ناواز داتان و مۆسیقا سازكىدى خۇنىدوه و دەرەجەي ماسترى بە باشتىرىن نەتىجه وەرگرت. دواى ئەوه خۆى پىپۇرى مۆسیقاي جىهانى و ناكۆستىك كرد. كاى بە نىو كوردىستانى تىراق، تۈركىيا، يۇنان، سىرەقىا و ھۆنگارىدا دا سەفەرى كرد و لەگەل خەللىكى ئەم ولاتاھەدا مۆسیقاي ساز كرد. كاى ناواز دادەتىت، مۆسیقا سازدەكت، مۆسیقىدا دەئنېت و گەيىنەرى مۆسیقايە. كاى لە سالى ۲۰۱۳ وە رېبىئىرى ئۆرکیسترى مۆسیقاي جىهانى نۇردئۇوست.



DIRIGENT EN KOOR
STADHUISKOOR UTRECHT

CONDUCTOR AND CHOIR
STADHUISKOOR UTRECHT

Dirigent Paul Krijnen

Paul Krijnen volgde de studie Piano aan het Utrechts Conservatorium, behaalde daar het diploma Docerend Musicus en specialiseerde zich vervolgens in zang en koordirectie. Paul is dirigent van diverse klassieke koren in Utrecht en omgeving, en sinds enige jaren ook van koren die lichte muziek zingen. Sinds 2009 leidt hij het Stadhuiskoor Utrecht.

Stadhuiskoor Utrecht

Het Stadhuiskoor Utrecht werd in 2009 opgericht als de *Civil Servants*, een groep gemeentemedewerkers en raadsleden die met elkaar wilden zingen. Inmiddels is elke amateurzanger welkom bij het koor. Om de week wordt geoefend, nog steeds in het stadhuis. Het repertoire van het koor loopt uiteen van Utrechtse smartlappen en volksliedjes tot klassieke liederen van o.a. Mozart, Gluck en Purcell. Regelmäßig treedt het koor op bij gemeentelijke bijeenkomsten en bij festivals.

Conductor Paul Krijnen

Paul Krijnen studied piano at the Utrecht Conservatory, where he obtained his Teaching Musician diploma before specialising in singing and choir conducting. Paul conducts various classical choirs in the city and province of Utrecht. For several years he has also conducted light music choirs. Since 2009 he has conducted the *Stadhuiskoor Utrecht* [Utrecht Municipality Choir].

Stadhuiskoor Utrecht

The Utrecht Municipal Choir was established in 2009 as the *Civil Servants*, a group of municipal employees and city councillors who wanted to sing together. Now any amateur singer is welcome to join the choir. They practice every two weeks, still in the city hall. The choir's repertoire ranges from Utrechtse *smartlappen* [traditional Utrecht 'tearjerkers'] and folk songs to classical songs of composers including Mozart, Gluck and Purcell. The choir regularly performs during municipal meetings and festivals.

GEYÊNER Ú KORÎ GORANÎ
SAREWANÎ UTRECHT



Geyêner

Paul Krijnen

Paul Krijnen le peymangay awazany Utrecht dersî pîanoy xwênd û diplomy mamostayety mosîqay wergirt û xoy pispor y goranî û rêbery kory goranî kird. Paul geyênerî çend kory klasîk le Utrecht û dewr-û-bery buwe. Çend salêke Paul rêbery kory goranî suktir le klasîk dekat. Le salî 2009-we rêberayetî kory goranî şarewanî Utrecht dekat.

Kory goranî şarewanî Utrecht

Kory goranî şarewanî Utrecht le salî 2009 da wek xzmetkarî medenî damezra. Hendêk endamî şarewanî û şoray şar lêk ko bunewe bo ewey pêkewe goranî blên. Êstakane hemu muştaqî goranî dêtwanin bibne endamî koreke. Be du hefte carek le şarewanî lek ko debnewe. Temrîneganî cor-wa-cor-e le goranî xomalî Utrecht ta goranî klasîky Mozart, Gluck û Purcell. Em kore zu-be-zu le kobunewekany şarewany û fêstîvalan bername pêşkeş dekat.

کۆری گۆرانی شارهوانی ئوتريخت

کۆری گۆرانی شارهوانی ئوتريخت لە سالى ٢٠٠٩ دا وەک خزمەتكارى مەدەنی دامەزرا. هەندىك ئەندامى شارهوانى و شۇرای شار لىك كۆ بۇونەوە بۆ نەوهى پىكەوە گۆرانى بلىن. تېستاكانى ھەممو موشتاقى گۆرانى دەتوانن بىنە ئەندامى كۆرەكە، بە دوو حەوتتو جارىك لە شارهوانى لىك كۆ دەبىنەوە. تەرىپىنەكانى كۆر جۇر واجۇرە لە گۆرانى خۆمالى ئوتريخت تا گۆرانى كلاسيك مۇزازات، گلۇوك و پۈورسېل. ئەم كۆرە زوو بە زوو لە كۆبۈنەوە كانى شارهوانى و قىيىتىقىالان بەرنامە پىشىكەش دەكات.

گەيىنەر و كۆری گۆرانى
شارهوانى ئوتريخت

گەيىنەر و كۆری گۆرانى

پاول كريبنن له پەيمانگاي ناوازانى ئوتريخت دەرسى يپانۇي خويىند و خۇي پىسپۇرى گۆرانى و مۆسىقىاي وەرگەت و خۇي پىسپۇرى گۆرانى و رېبەرى گۆرانى كرد. پاول گەيىنەرى چەند كۆری گۆرانى كلاسيك له ئوتريخت و دەوروپەرى يوو، چەند ساللىكە پاول رېبەرى كۆری گۆرانى سووكتىر لە كلاسيك دەكات. لە سالى ٢٠٠٩ وە رېبەرەتلىقى كۆری گۆرانى شارهوانى ئوتريخت دەكات.

نۆرگیسترى مۇسىقىلى جىهانى نۆردىۋوست

WERELDMUZIEKORKEST

DE NOORDOOSTER

Klarinet | Clarinet | Klarin t

Ans Nijhof
Cocky Hendriks
Mirte van Galen
Ria Gruter
Willeke Parmentier

Dwarsfluit | Flute |

شىمالى ئالمانى |
Simsal  almany |
Els Overbosch
Enna Butte
Erna de Goede

Viool | Violin | Wyolon |

بېۋەن
Anna-Birthe Hardewijn
Hilde van Amerongen
Sanneke van Geest

Cello | Cello |  elo |

چىتاو
Gerrit Burgers
Gusta Boland

Contrabas | Double bass |

كۆتۈپايس
Kontrabas |
Margot Hovenkamp

Mandoline | Mandolin | Mandolin |

ماندۇلىن
Reitz Jonkman

Piano | Piano | Piano |

بېسلىن
Liesbeth Simpelaar

Accordeon | Accordion | Okordeon |

نۆكۈردىيەن
Joy de Jong

Trompet | Trumpet | Kerena |

كەرەنە
Vera Rovers
Willem Knitel

Bugel | Bugle | Zorna |

زۆرەنە
Arjan van Dijk

Euphonium | Euphonium |

ئەۋپونىم |
Ewponiom |
Liesbeth Meerman

Sopraansaxofoon | Soprano saxophone |

سۆپرانو ساكسۆفون |
Soprano saksofon |
Margot Hovenkamp

Altsaxofoon | Alto saxophone

ئالتنو ساكسۆفون
Alto saksofon |
Carolien Bokdam
Karin Ditmarsch
Linda Horst

Tenorsaxofoon | Tenor saxophone

تىنۇر ساكسۆفون
T nor saksofon |
Ruud Wind
Herman Eijdems

Baritonsaxofoon | Baritone saxophone |

بارىتۇن ساكسۆفون
Bariton saksofon |
Herman Eijdems

Percussie | Percussion | P rku n |

پېركووشن
Els Overbosch

كۆرى گۆرانى شارەوانى ئوتىرخت

STADHUISKOOR

UTRECHT

Sopraan | Soprano | Soprano |

سۆپرانو |
Annelies Pascha
Anneke Hielema
Annet van den Akker
Birgit Haberland
Corrie Kamphof
Ellen Plomp
Gerry Quist
Hera Borst
Janine van den Maagdenberg
Joke Rijken van Olst
Manon Penris
Marijke Diepenmaat
Marinka de Boer
Maud Keller
Rian van Tilburg
Riekje van Rooij
Sylvia van Leeuwen
Willemijn Timmermans

Tenor | Tenor | T nor |

تىنۇر |
Agaath Buitink
Cees Appelman
Janneke Hogendoorn
Joke van Dijk
Marijn Benjaminsen

Alt | Alto | Alto |

ئالتنو
Annemarieke ten Bosch
Ans Jongerius
Dineke Cloetingh
Francis Bouwens
Janneke Blok
Leet Berends
Marga van Asperen
Margon van der Veen
Maria Hoogveld
Marianne Romein
Mari tte Londo
Marileen Reinders
Monique Appelman
Petra Zelen
Thobias van der Burg

Bas | Bass | Bas |

باش
Amer Hammad
Hani Mustafa
Maarten van de Krol
Roelof Doedens
Sytse Koopmans
Ton van Vlimmeren

Begeleidend pianist repetities | Accompanying pianist during rehearsals

هاوكارى بىيانى لە كاتى دووبارە كەرنە وە
Hawkar  p ano le kat  dubare kirdnewe |
Colijn Buis

LIBRETTOSCHRIJVERS

KEYHAN MOHAMADALIAN
FIROOZEH FARJADNIA

Keyhan Mohamadalian

Keyhan Mohamadalian komt uit Quri Qaleh, een dorp in de provincie Kermanshah in Noord-West Iran. Als kind maakte hij de Iraaks-Iraanse oorlog (1980-1988) mee. Vanwege de repressieve, op de sharia gebaseerde dictatuur was Keyhan behalve verpleegkundige ook mensenrechtenactivist. Dat leidde tot zijn vlucht op 31 augustus 2015. Met behulp van smokkelaars ging hij naar Turkije, reisde hij naar de westkust en stak hij de Egeïsche Zee over. Vanuit Griekenland trok hij over de Balkan, dwars door Macedonië, Servië en Kroatië naar Oostenrijk. Uiteindelijk kwam hij in Nederland, waar hij werd opgevangen door de christelijke instelling *Home for Kurds*.

Keyhan blijft zich actief inzetten voor mensenrechten, wil weer aan de slag in een ziekenhuis en hoopt naar de kunstacademie te kunnen gaan.

Firoozeh Farjadnia

Firoozeh Farjadnia groeide, net als Keyhan, op in de Iraanse provincie Kermanshah. Ze maakte de Iraanse revolutie (1979) mee, de oorlog met Irak, de conservatieve dictatuur en de gevolgen van het verzet daartegen van haar familie. Firoozeh vluchtte in 1995 naar Nederland, waar ze bouwkunde studeerde en werkzaam is bij een architectenbureau.

Lezen en schrijven is voor Firoozeh altijd een schuilplaats geweest. Het geeft haar, zei ze in een VPRO-interview, 'het gevoel dat de wereld groter is dan dit hier'. In haar debuutroman *Postvogel* laat ze zien hoe het is om kind te zijn in het onveilige Iran en hoe kwetsbaar een vluchteling is in het huidige Nederland.

LIBRETTISTS

KEYHAN MOHAMADALIAN
FIROOZEH FARJADNIA

Keyhan Mohamadalian

Keyhan Mohamadalian comes from Quri Qaleh, a village in Kermanshah Province, northwest Iran. As a child, he experienced the Iran-Iraq war (1980-1988). In addition to working as a nurse, in reaction to the repressive Sharia-based dictatorship he also became a human rights activist, which led to his having to flee the country on 31 August 2015. Smugglers helped him to flee to Turkey, where he travelled to the west coast and crossed the Aegean Sea. From Greece, he trekked across the Balkans, through Macedonia, Serbia and Croatia to Austria and then Germany. Eventually, he entered the Netherlands, where he was taken in by the Christian institution *Home for Kurds*.

Still active as a human rights campaigner, Keyhan is keen to work in a hospital again and hopes to study at an art academy.

Firoozeh Farjadnia

Like Keyhan, Firoozeh Farjadnia grew up in the Iranian province of Kermanshah. She experienced the Iranian revolution of 1979, the war with Iraq, the conservative dictatorship and the consequences for her family of resisting that regime. Firoozeh fled the country in 1995 and came to the Netherlands, where she studied architecture. She now works for an architects' office.

Reading and writing has always been a safe haven for Firoozeh. As she stated in a interview for the VPRO [a Dutch broadcasting association], it gives her "the feeling that the world is larger than this Here". In her debut novel, *Postvogel*, she portrays how it is to be a child in unsafe Iran and how vulnerable a refugee is the present-day Netherlands.

INLEIDING

BERI SHALMASHI

Beri Shalmashi, publicist en filmmaker, is van Iraans-Koerdische afkomst. In 2008 studeerde zij af aan zowel de Nederlandse Filmacademie als de Hogeschool voor de Kunsten. De film *Mama*, die ze samen met Sanne Vogel maakte, werd genomineerd voor een Gouden Kalf. In 2012 besloot ze in Erbil, Iraaks-Koerdistan, te gaan wonen en doceerde daar aan de Salahaddin University. Sinds 2015 woont zij, vanwege de oorlog met IS, weer in Amsterdam.

Als klein meisje had ik geen herinneringen aan Koerdistan, het was slechts het land uit mijn dromen. Als ik aan Koerdistan dacht, dacht ik aan verdriet en aan warmte, zoals ik dat ook in de ogen van mijn moeder zag. Ik tekende geplooide bergen waar je vanuit een vliegtuig met je handen overheen zou kunnen aaien. Ruige toppen waar de sneeuw als zilte tranen naar beneden trok, om het land daar beneden tot leven te wekken na een lange winterslaap.

Koerdistan, een land vol muzikale traditie. Van zielen die vol verlangen het landschap en de liefde bezingen. Mislukte liefdes, erotische liefdes, platonische liefdes. De liefde voor een land dat soms alleen in muziek mag bestaan.

Maar vaak werd zelfs die muziek ondergronds gemaakt, verboden omdat de Koerdische taal en identiteit altijd wordt onderdrukt. Behalve als



het onder de noemer valt van muziek uit Iran of Turkije bijvoorbeeld, veelal gezongen in die andere taal. Wat muziek betreft was men in Irak altijd nog het meest vrij om openlijk in het Koerdisch te zingen. En sinds Iraaks Koerdistan semi-autonom is, is het ook toevluchtsoord voor Koerdische muzikanten vanuit elders.

Ik heb vrienden die met dezelfde Koerdische muziek opgroeiden als ik. Wij kochten hier in Nederland dan een CD na een feestje met andere Koerdische vluchtelingen. Maar die vrienden hadden dan een cassette die ze moesten verstoppen als bijvoorbeeld de Turkse politie kwam. Want ook muziek is voor Koerden een mix tussen pijn en warmte.

Dat hoor je aan de liederen en aan de composities. Dat zie je aan de gezichten van de muzikanten. Er is altijd iets bitterzoets, vaak was muziek *an sich* al een daad van verzet.

Als ik wel eens in Koerdistan ben en op zoek ga naar muziek, dan tref je vaak zelfs in de winkels illegale kopieën. Misschien is de muziek te groot om te vangen op een schijf, want de muziek hangt in de straten, klinkt uit auto's die langs je scheuren in de stad. Uit de speakers in de malls. Uit de huizen in de dorpen in de bergen. Op de tongen van de mensen bij een picknick aan de rand van de stad. Aan het front waar een *peshmerga* zijn gewonde kameraad terug naar het kamp toe draagt.

Daarom juist is het zo mooi dat deze muziek hier samenkomt, alsof het de verhalen vanuit Koerdistan naar hier doet waaien. Zoals dat gaat met zand uit de woestijn. Als het hier regent, plakken er fijne korrels zand op je ruiten met elke druppel die maar valt. Na een lange reis, mogen de verhalen hier landen. Met muziek die niet alleen meer alleen van de Koerden is, maar van ons allemaal.

INTRODUCTION

BERI SHALMASHI

Publicist and filmmaker Beri Shalmashi is of Iranian-Kurdish origin. In 2008 she graduated from the Netherlands Film Academy (Amsterdam) and the HKU University of Arts Utrecht. In 2010, the film *Mama*, which she co-directed with Sanne Vogel, was nominated for a Golden Calf award [Dutch: Gouden Kalf]. In 2012 she decided to move to Erbil, Iraqi Kurdistan, where she taught at Salahaddin University. Since 2015, due to the war with the so-called Islamic State, she has again been living in Amsterdam.

As a little girl, I had no memories of Kurdistan; it was just the land of my dreams. When I thought of Kurdistan, I thought of sadness and warmth — as what I saw in my mother's eyes. I drew pleated mountains that you could stroke from a plane with your hands. Rugged peaks from which the snow wended its way down like salty tears, to bring the country down below back to life after its long hibernation.

Kurdistan — a country steeped in musical tradition. Land of souls full of longing, singing of the landscape and the love. Failed loves, erotic loves, platonic loves. The love for a country that sometimes may only exist in music.

Often, however, even that music was made underground, banned because the Kurdish language and identity is always suppressed, unless it falls into the category of music from Iran or Turkey, for example — often sung

in those other languages. As far as music is concerned, the people in Iraq were still most free to sing openly in Kurdish. And because Iraqi Kurdistan is semi-autonomous, it is also a refuge for Kurdish musicians from elsewhere.

I have friends who grew up with the same Kurdish music as I did. Here in the Netherlands, we bought a CD after a party with other Kurdish refugees. But those friends had a cassette that they had to hide if, for example, the Turkish police came calling. For Kurds, of course, music also mixes pain and warmth.

You can hear that in the songs and compositions. You can see it in the musicians' faces. There's always something bittersweet; often the music in itself was an act of resistance.

If I happen to be in Kurdistan and go looking for music, I often find illegal copies, even in the shops. Perhaps

the music is too large to be captured on disc, because it's on the streets, blasting out of cars that race past you in the city, from speakers in malls, from houses in mountain villages. It's on the tongues of people picnicking on city outskirts. It's on the warfront, where a Peshmerga carries his wounded comrade back to camp.

This is precisely why it's so beautiful that this music is coming together here, as if it were blowing the stories all the way from Kurdistan to here. As happens with sand from the desert: when it rains here, fine grains of sand stick to your window panes with every drop that falls. After a long journey, the stories can finally land here — with music that is not only for the Kurds, but for all of us.

ORATORIUM VAN EEN VLUCHT
ORATORIO OF A FLIGHT

1. THUIS

Muziek | Kay Krijnen, traditioneel

Dit eerste deel is gebaseerd op verschillende traditioneel-Koerdische stijlen en melodieën. Koerdische muziek is duizenden jaren oud, maar ondanks hun cultuur hebben Koerden geen eigen staat. Het thuis van de Koerden is de landstreek Koerdistan, die voornamelijk uit gebergte bestaat en twee grote rivieren heeft, de Tigris en de Eufrat. De streek overlapt gedeeltes van Turkije, Iran, Syrië, Armenië en Irak.

De onderdrukking van de Koerden heeft al eeuwen lang een diaspora tot gevolg, vooral naar Europa. Muziek is een belangrijk middel om de Koerdische identiteit te behouden en verder te ontwikkelen.

1. HOME

Music | Kay Krijnen, traditional

This first part is based on various traditional Kurdish styles and melodies. Kurdish music is thousands of years old, but despite their rich culture the Kurds have no state of their own. The Kurdish homeland is the geo-cultural region of Kurdistan, which encompasses vast mountain ranges and two great rivers, the Tigris and the Euphrates. The region overlaps parts of Turkey, Iran, Syria, Armenia and Iraq.

Centuries of oppression of the Kurds has resulted in a widespread diaspora, mainly in Europe. Music is an important vehicle for preserving and developing Kurdish identity.



نوازی راکردن
AWAZÎ RAKIRDN

1. MAAL

Musiqa | Kay Krijnen, nerîtî

Em yekem beşê le ser çend şêwe û mîlodi nîrîti Kurid danrawe. Musiqay Kurdi hezaran sal kone, belam sereray kelturi xoyan Kurd wlati xoyan niye. Malî Kurdan Kurdstane, ke beşî zory le berzayekani beyni çemekanî Dicle û Furat daye. Kurdistan dabeş krawe le ser Turkyâ, Eran, Surya, Eraq û Ermenstan.

Zulm û zory le Kurd sedan sale bote hoy aware buni xelk, betaybet bo Ewrupa. Musiqa şeweyek buwe ke nasnamey Kurdi pere bigîre û perey pe bidre.

ا. مآل

مۆسیقا: کای کراینن، نه رپتی

ئەم يەكم بىشە لە سەر چەند شىوه و مېلۇدۇ نەرپىنى كوردى دانراوه. مۆسیقاي كوردى ھەزاران سال كۆزە، يەلام سەرەرای كەلتۈورى خۆيان، كورد وەلاتى خۆيان نىيە. مالى كوردان كوردىستانە، كە بەشى زۆرى لە بەرزايىھەكاني بەينى چۆمەكانى دەجلە و فەرات دايە. كوردىستان دايەش كراوه لە سەر تۈركىيا، ئىرلان، ئىراق، سورىيا و پەرمەنسىستان .

زوولم و زۆرى لە كوردى سەدان سالە بۆتە ھۆى تاوارە بۇونى خەلگ، بە تايىەتى بۆ یورۇپا. مۆسیقا شىوه يەك بۇھ كە ناسنامە كوردى پەرە بىگى و پەرەپە بد .

2. DE ROEP VAN DE RIVIER

Muziek | Kay Krijnen

Libretto | Keyhan Mohamadalian

In deel 2 tot en met 6 vertelt Keyhan Mohamadalian over zijn vlucht. In *De roep van de Rivier* geeft hij aan wat hem tot zijn vlucht dreef en uit hij zijn verdriet daarover. De muziek wisselt af tussen energieke daadkracht en droefheid.

2. THE CALL OF THE RIVER

Music | Kay Krijnen

Libretto | Keyhan Mohamadalian

In parts 2 to 6, Keyhan Mohamadalian recounts his flight. Here, in *The Call of the River* [Dutch: *De roep van de Rivier*] he tells us what drove him to flee and he expresses his sorrow about his flight. The music oscillates between energetic vigour and distress.

De roep van de rivier
De roep van de rivier
Ik ben een Koerd
die duizend dromen is vergeten
De roep van de rivier
Ik wilde niet ten strijde trekken
en sterven als een slecht mens
Ik vluchtte voor de tirannie
De bergen af de dalen door

Mijn moeder is gevangen genomen
Mijn vader vermoord
Kinderen zijn op straat verbrand
Wegen en huizen verwoest
Zolang ik besta
Zolang ik besta
Heb ik geen blijdschap gezien
Ik wilde niet in de gevangenis sterven
als een slecht mens

De vele doden, de vele gewonden

Alles schrijf ik nauwkeurig op, want
Zolang ik besta
Zolang ik besta
Heb ik geen blijdschap gezien
Ik wilde niet sterven als een
slecht mens

Onderweg zag ik velen als ik
Hongerig, dorstig
Ik zag mensen berooid, gewond, ziek
Zonder thuis, zonder toekomst,
zonder hoop
Kinderen huilden in de armen
van hun moeders
De bladeren van de bomen
waren onze chocola
De bossen een schuilplaats

The call of the river
The call of the river
I am a Kurd who has forgotten a
thousand dreams
The call of the river
I did not want to go to war and die
like a bad man
I fled from the tyranny
Down mountains and through valleys

My mother was captured
My father murdered
Children were burnt on the streets
Roads and houses destroyed
For as long as I have existed
For as long as I have existed
I have seen no joy
I did not want to die in prison like a
bad man

The many dead, the many wounded

I write it all down accurately, because
For as long as I have existed
For as long as I have existed
I have seen no joy
I did not want to die like a bad man

On my way I saw many like me
Hungry, thirsty
I saw people in need, wounded, ill
With no home, with no future, with no
hope
Children cried in their mothers' arms
The leaves of the trees were our
chocolate
The woods a refuge

2. HOYI DERYAAA

Mosîqa | Kay Krijnen

Honrawe | Keyhan Mohamadalian

Le beşî 2 ta 6 da Keyham Mohamadalian basy rakrdni xoy dekat. Le hoyi deryaa da basî helatni xoy û xemy dly dekat. Mosiqake deman bat bo nêw hêz û twanayı le gel xem û naraheti.

Hoyi deryaaa
Hoyi deryaaa
Min kurdm hezar xewnm le bîr çotewe
Hoyi deryaaa
Bo eweyi be xirapî nemirm cengm krd
Le hewraz û nşêw ramkrd le destî stemkar

Daykm xiraye jêrخان bawkum kujra
Minallekanî gerek sutan şeqamekan
Wek mallekan wêrran û xapûr kran
Leweti hem nemdîtuwe şadi be gyan
Leweti hem nemdîtuwe şadi be gyan
Bo ewey be xrapî nemrm, neçum bo bendixane

Le gell koç krduwî zor û brîndar

Yek yek deyinusem becê û berê
Leweti hem nemdîtuwe, şadi be gyan
Leweti hem nemdîtuwe, şadi be gyan
Bo ewey be xrapî nemrm, neçum bo bendixane

Le rîga bînîm xellkî wek min tînû û
brsîn
Hêndêk nexoş hêndêk brîndar, hêndêk
hejarîn
Hêndêk nexoş hêndêk brîndar, hêndêk
hejarîn
Mindal degriyan le bawesî dayk
Le ciyatî çuklêt xwardman gelay dar
Le nêwî cengel xoman da hesar



هۆی دەریا
مۆسیقا: کای کراین
هۆنراوه: کیهان موحەممە دعالیان

لە بەشی ٢ تا ٦ دا کیهان مۆھامادالىن باسى راکردنى خۆئى دەكەت. لە هۆی دەریا دا باسى
هۆئى هەلاتتى خۆئى و خەمى دلى دەكەت. مۆسیقاکە دەمان بات بۆ نیپو ھېز و توانيي لەگەل
خەم و ناراجەتى.

لە رىڭا بىنیم خەلکى وەك من تىنۇو و برسىن
ھېنديك نەخوش ھېنديك بىریندار، ھېنديك
ھەزارين
ھېنديك نەخوش ھېنديك بىریندار، ھېنديك
ھەزارين
مندال دەگریان لە باوهشى دايىك
لە جياتى چوكلەت خواردمان گەللى دار
لە نىپو جەنگەل خۆماندا حەشار

هۆی دەریا
من كوردم هەزار خەونم لە بىر چۆتە و
ھۆی دەریا
بۆ نەوهەي بە خرائى نەمرم جەنگم كرد
لە هەوراز و نشىپو رامكەد لە دەستى سەتكار

دايىم خرایە زېرخان باوكم كوزرا
منالله كانى گەرەك سوتان، شەقامەكان
وەك مالەكان و پىران و خاپور كران
لە وەتى ھەم نەمدىتووه شادى بە گيان
لە وەتى ھەم نەمدىتووه شادى بە گيان
بۆ نەوهەي بە خرائى نەمرم نەچۈوم بۆ بەندىخانە

لە گەل كۆج كەدووئى زۆر و بىریندار

يەك يەك دەينوسم بەجى و بەرى
لە وەتى ھەم نەمدىتووه شادى بە گيان
لە وەتى ھەم نەمدىتووه شادى بە گيان
بۆ نەوهەي بە خرائى نەمرم نەچۈوم بۆ بەندىخانە

3. IN DE KEEL VAN DE ZEE

Muziek | Kay Krijnen, Monir Goran
Libretto | Keyhan Mohamadalian

Nu komt het zwaarste gedeelte van de vlucht, de boottocht van Turkije naar Griekenland. De dramatiek daarvan wordt in de muziek weergegeven door tere, ijle klanken die van ver lijken te komen. Het koor wordt uitsluitend door saxofoons begeleid.

We schrokken op
Een stem in de zwarte nacht
Riep ons toe: Daar wacht je ellende
en de dood
Toch stapten we in de boot
Hij was zes meter groot,
er moesten zestig mensen in
Helaas, de zee werd woest op ons
Nu waren we in oorlog met de natuur
Donkere golven vielen ons aan
Als antwoord danste de boot

Wij zijn in de keel van de zee

Ons verleden werd een sprookje
Onze liederen zacht gehuil
Onze foto's een herinnering
De hele tijd dacht ik aan Koerdistan
De boot sloeg om
We vielen in het water

3. IN THE THROAT OF THE SEA

Music | Kay Krijnen, Monir Goran
Libretto | Keyhan Mohamadalian

Now comes the hardest part of the flight: the boat crossing from Turkey to Greece. The drama of the crossing is expressed in the music by delicate, thin sounds that seem to come from far away. The choir is only accompanied by saxophones.

We were startled
A voice in the black of night
Called to us: Misery and death await
you there
But we still stepped into the boat
It was six meters long, sixty people
had to embark
Alas, the sea vented its rage on us
Now we were at war with nature
Dark waves assailed us
The boat danced in response

We are in the throat of the sea

Our past became a fairytale
Our songs soft crying
Our photos a memory
All the time I thought of Kurdistan
The boat capsized
We fell into the water

On my own I reached land
On the tideline I stood, alone
With several bodies
To them was given death
To me, life



3. HEMUWAN KEWTÎNE GERWÎ DERYA

Mosiqa | Kay Krijnen

Honrawe | Keyhan Mohamadalian

Esta basî beşî rakrdnekey be belem le Turkya bo Yonan dekrê. Denge cerg brekanî hat û hawar le new mosiqake dl tezenî ew sefere nîşan deda. Lem beşe da tenya saksofon legel korî awaz daye.

Serman hellbrî ewê şewzenge
Bangyan lê krdîn birrun ewê hiywa û
mh rge
Razi buwîn çwîne naw belem be têkra
Şes mîtir bo qaçaqcî şst kes hawîst
tiya
Mexabin derya tûre bû lêman
Kewtîne şerî siruştî û tarîke şewan
Şepullan derfetîyan nedayin hêrşîyan
Hêna bûman
Bih lem derqsa le dewrî xoman

Hemuwan kewtîne geruy derya

Îtir jiyan bû be dastan
Goranî hemû bo be griyan
Wêneyi hemuwan bû be yadgar
Bîrm her le layi kurdistan hebû
Belem wergêra hemuwan nuqm buwîn
Min tek û teniya bo xemî rujgar cume
kenar aw

Katê geyşitme kenarekanî aw
Tenha xom û metekan bowin
Ke ewan mergîyan pê bexşêndraw û e
minîş jiyan

3. هه مووان که وئينه گه روی دهريا
موسیقا: کای کراین
هۆنراوه: کیهان موحەممە دعالیان

تیستا باسی بەشی سەختى راکردنەکەی بە بەلەم لە تۈركىيا بۇ يۇنان دەكىز. دەنگە جەرگ
پەركانى ھەمووان بۇوە بە گىريان
وئىنەي ھەمووان بۇوە بە يادگار
بىرم ھەر لە لاي كوردىستان ھەبۇو
بەلەم وەرگىرا ھەمووان نوقم بۇوین
من تەك و تەنبا بۇ خەمى روزگار چومە كەنار ناو

ئېتىز ژيان بۇوە بە داستان
گۇرانى ھەموو بۇوە بە گىريان
وئىنەي ھەمووان بۇوە بە يادگار
بىرم ھەر لە لاي كوردىستان ھەبۇو
بەلەم وەرگىرا ھەمووان نوقم بۇوین
من تەك و تەنبا بۇ خەمى روزگار چومە كەنار ناو

كاتىن گەيشتمە كەنارە كانى ناو
تهنها خۆم و چەند لاشەپەك بۇوین
كە نەوان مەرگىان پىن بەخشىندرار و ئە منىش
ژيان

سەرمان ھەلبىرى ئەۋى شەۋەز نگە
بانگىان لەن كردىن بىرون ئەۋى ھىوا و مە رگە
رازى بۇوین چوينە ناو بەلەم بە تېڭرا
شەش مىتر بۇ قاچاقچى شىست كەس ھاوىشت
تىبا
مەخابىن دەربا تۈورە بۇو لېمان
كە وئينە شەرى سروشت و تارىكە شەوان
شەپولان دەرفەتىان نەدaiن ھىرلىشيان ھەتىا بۇومان
بە لەم دەرقىسا لە دەھرى خۆمان
ھەمووان کە وئينە گە روی دەريا





4. CHAOS

Muziek | Kay Krijnen

De vlucht wordt een opeenstapeling van indrukken. Wegen, stations, slaappaatsen, de vele andere vluchtelingen, de formaliteiten en talen van de verschillende landen... het hoofd tolkt van alle onrust.

4. CHAOS

Music | Kay Krijnen

The flight becomes an accumulated mass of impressions. Roads, stations, sleeping places, the many other refugees, the formalities and languages of the various countries... one's head spins from all the unrest.

4. HERA W HURYA

Mosiqa | Kay Krijnen

Rakrndeke bu be ko kraweyekî sîrnjekan. Regakan, westgekan, ce xewekan, penaberî zor, rê û rêsmekan, zmanî cor wa cor... Lew hemu ajaweyye ser gej debet.

٤. هرا و هوریا

مۆسیقا: کای کراینن

راکردنەکە بۇ بە کۆ کراوهىيەكى سىزجەكان. رېڭاكان، ويىستگەكان، جىت خەوەكان، پەناھەرى زۆر، رى و رەسمەكان، زمانى جۆر وا جۆر... لە و هە مو نا ژاوهىيە سەر گىز دەبىت.

5. DE TÄR SPEELT IN MIJN HART

Muziek | Kay Krijnen

Libretto | Keyhan Mohamadalian

Er komt licht aan de horizon, het einde van de vlucht is in zicht. Inwendig klinkt de tär, een Koerdisch snaarinstrument. De muziek is vol hoop en energie.

5. THE TAR IS PLAYING IN MY HEART

Music | Kay Krijnen

Libretto | Keyhan Mohamadalian

There is light at the end of the tunnel; the end of the refugee's flight is within sight. The *tar*, a Kurdish stringed instrument, resounds internally. The music is full of hope and energy.

Tär van mijn hart

Maak voor mij een ladder

Van muziek

Mijn lief

De wereld is duizend dromen

De wereld is prachtig

De wereld is een symfonie

Tär van mijn hart

Maak voor mij een ladder

Van muziek

Miljoenen bloemen dansen mee

Op de tär van mijn hart

Op de drum van mijn hart

Tär van mijn hart

Ver van iedereen

Stijg ik op

Naar de wolken in de lucht

Ik vlieg

Tär van mijn hart

Maak voor mij een ladder

Van muziek

Ik ga naar de rust, naar de vrede

Zoals de vlinders

In de dalen van de bergen

Sla ik mijn vleugels open

Tar of my heart

Make a ladder for me

Of music

My beloved

The world is a thousand dreams

The world is beautiful

The world is a symphony

Tar of my heart

Make a ladder for me

Of music

I go to the restfulness, to the peace

Like the butterflies

In the mountain valleys

I spread my wings wide



Tar of my heart

Make a ladder for me

Of music

Millions of flowers are dancing

To the *tar* of my heart

To the drum of my heart

Tar of my heart

Far from everyone

I rise up

To the clouds in the sky

I fly





5. TARÎ DLM

Mosîqa | Kay Krijnen

Honrawe | Keyhan Mohamadalian

Ewe ronakayî le aso-we peyda bû, kotayî rakirdn der dekewê.
Dengy Taar (amêri mosîqay Kurdî) dêt. Mosîqake pre le humêd û twanayî.



Tarî dllm

Bî jene

Le ser peyjeyi muzîkda

Dunya cîgayî hezaran

Awate û serbestîman

Gollm çwanî ewye

Dunya cê smfunyaye

Tarî dllm

Bî jene

Le ser peyjeyi muzîkda

Gollekanîş mîlêwnan

Deyi ken semayekî coan

Dfî dllm

Bejenin

Bayiçon bê rojgarman

Dfî dllm

Tarî dllm

Dfî dllm

Tarî dllm

Tarî dllm

Asude le hemuwan

Derom bo ser hewrekan

Derom min sade balla degrrm

Tarî dllm

Bî jene

Le ser peyjeyi muzîkda

Derom dûr le şarekan

Asude wek pepulekan

Lenşêw derome hewraz

Ball û perm dekem baz

5. تاری دلم

مۆسیقا: کای کراین

هۆنراوه: کهیان موحەممە دعالیان

نهو و رووناکای لە ناسووە پەيدا بۇو، كۆتابى راکىدن دەر دەكەۋى .
دەنگى تار (ئامېرى مۆسیقاى كوردى) دېت. مۆسیقاکە پىرە لە ھومىد و توپانىيى .

تارى دلم

بى ژەنە

لە سەر پەيژەمى موزىكدا

تارى دلم

ناسووە لە ھەمووان

دەررۇم بۇ سەر ھەورەكان

دەررۇم من سادە باالا دەگىرم

دونيا جىگاى ھەزاران

ناواته و سەرەستىمان

گۆلەم، جوانى ئەويە

دونيا جىن سەمفونىيابى

تارى دلم

بى ژەنە

لە سەر پەيژەمى موزىكدا

دەررۇم دوور لە شارەكان

ناسووە وەك پەپولەكان

لەنىشىو دەررۇمە ھەواراز

باال و پەرم دەكەم باز

گۆلەكايىش مېلۇنان

دەكەن سەمايەكى جوان

دەنەن

باچۇن بىت روژگارمان

دەنەن

تارى دلم

دەنەن

تارى دلم

تارى دلم

6. HEIMWEE

Muziek | Traditioneel, arrangement Kay Krijnen
Libretto | Keyhan Mohamadalian

Na de blijdschap komt ook de pijn weer op, het heimwee naar het thuisland.
In dit deel wordt het koor alleen begeleid door violen, celli en contrabas.

Hmmm Nai-da Nai-da nai-da...
Wat een zucht, wat een pijn
Hmmm Nai-da Nai-da nai-da...
Mijn hart brandt

De mooiste,
de dierbaarste van mijn leven
Ik zal jaren op jou blijven wachten
Mijn hart brandt
Waarom ben ik ver van jou
vandaan gegaan?
Zeg het, licht van mijn ogen
Ik vind geen rust, geen slaap
Zeg het, licht van mijn ogen
Ik vind geen rust, geen slaap
Waarom ben ik ver van jou
vandaan gegaan?
Waarom ben ik ver van jou
vandaan gegaan?

De mooiste
Mijn hart staat stil tot ik jou
weer ontmoet
De mooiste
Mijn hart staat stil tot ik jou
weer ontmoet

De mooiste
Mijn hart staat stil tot ik jou
weer ontmoet
De mooiste
Mijn hart staat stil tot ik jou
weer ontmoet

Waarom ben ik ver van jou
vandaan gegaan?
Zeg het, licht van mijn ogen
Om de wil van God, zeg niet teveel
Zeg niet dat ik gek ben

6. HOMESICKNESS

Music | Traditional, arranged by Kay Krijnen
Libretto | Keyhan Mohamadalian

After the joy of arrival, the pain resurges — the nostalgia for the homeland. In this part, the choir is accompanied only by violins, celli and double bass.

Hmmm Nai-da Nai-da nai-da...
Such a sigh, such pain
Hmmm Nai-da Nai-da nai-da...
My heart is burning

The most beautiful,
the most precious in my life
For years I shall still be waiting for you
My heart is burning
Why have I gone so far away
from you?
Tell me, light of my eyes
I find neither rest nor sleep
Tell me, light of my eyes
I find neither rest nor sleep
Why have I gone so far away
from you?
Why have I gone so far away
from you?

The most beautiful
My heart will stand still until
I meet you again
The most beautiful
My heart will stand still until
I meet you again

The most beautiful
My heart will stand still until
I meet you again
The most beautiful
My heart will stand still until
I meet you again

Why have I gone so far away
from you?
Tell me, light of my eyes
In the will of God,
do not say too much
Do not say that I am mad



6. WEREZÎ

Mosîqa | Kay Krijnen

Honrawe | Keyhan Mohamadalian

Dway şadyeke disan êş û zaam gerayewe, werezî wlat.
Lem beşe da wyolon, çelo û kontrabas hawreyî legel koreke dekên.

٦. وەرەزى

مۆسیقا: کای کراین

ھۇنراوه: کەیھان موحەممەد عالیان

دواي شادىيە كە دىسان ئېش و زام گەريايە وە، وەرەزى ولات .
لەم بەشە داۋىچۇن، چىلۇ و كۆتۈرۈپ باس ھاورىيى لە گەل كۆرە كە دەكەن .

Hmmm Nai-da Nai-da nai-da...
ewe će ax û azarêke
Hmmm Nai-da Nai-da nai-da...
agr kewtûte dllî min

coanikilekem ,gewreyi min
sallanêkî zor debêt çawerrwant bm
agr kewtûte dllî min
bomin walêt dur kewtmewe
billê rûnakî çawî min
xew nakewêt le çawî min
billê rûnakî çawî min
xew nakewêt le çawî min
bomin walêt dur kewtmewe
bomin walêt dur kewtmewe

coanikilekem
dllm westawe boto, to carî
tirbitibînmewe.
coanikilekem
dllm westawe boto, to carî
tirbitibînmewe.

coanikilekem
dllm westawe boto, to carî
tirbitibînmewe.

bomin walêt dur kewtmewe
billê rûnakî çawî min
to be xatirî xuda kem bêje
ke ew şete

بۇمن والىت دوركە وتمە وە
بلىن، رووناكى چاوى من
تو بە خاترى خودا كەم بىزە
كە ئەو شىئە

ئە وە چە ناخ و ئازارىكە
ناڭر كە وتووتە دلى من
جۇانكىلە كەم، گەورەي من
سالانىكى رۆز دەبىت چاوهروانت بىم
ناڭر كە وتووتە دلى من
بۇمن والىت دوركە وتمە وە
بلىن، رووناكى چاوى من
خە و ناكە وېت لە چاوى من
بلىن، رووناكى چاوى من
خە و ناكە وېت لە چاوى من
بۇمن والىت دوركە وتمە وە
بۇمن والىت دوركە وتمە وە

جۇانكىلە كەم، گەورەي من
دەم وەستاوه بۇتۇ، تو جارى تربىتىنە وە
جۇانكىلە كەم، گەورەي من
دەم وەستاوه بۇتۇ، تو جارى تربىتىنە وە
جۇانكىلە كەم، گەورەي من
دەم وەستاوه بۇتۇ، تو جارى تربىتىنە وە
جۇانكىلە كەم، گەورەي من
دەم وەستاوه بۇتۇ، تو جارى تربىتىنە وە



7. ONTHEEMDE

Muziek | Kay Krijnen

Libretto | Firoozeh Farjadnia

Firoozeh Farjadnia schreef dit gedicht over haar verwevenheid met haar land. Na de vlucht is het thuis niet verloren, maar aanwezig in alles wat zij ziet, ruikt, voelt en droomt.

Ontheemde,
zeg niet dat er geen huis meer is

Bladeren worden geel van zonlicht
Zwarte ogen vangen het licht
jaren later, ver van huis
tussen haar wimpers ligt haar thuis

Een rivier in de stille bergen
nam de geur van muntbladeren mee
jaren later, ver van huis
is een zweem van muntgeur de stilte
langs een rivier

Ontheemde,
zeg niet dat er geen huis meer is

Het brood in rimpelende handen
als tarwetakken in het bruine zand
jaren later, ver van huis
zijn het gouden takken in elke aard

Een rivier in de stille bergen
nam de geur van muntbladeren mee
jaren later, ver van huis
is een zweem van muntgeur de stilte
langs een rivier

Mijn land, je bent niet alleen
niet enkel je bomen hebben jouw
wortels
laat mijn haar hier geworteld raken
zie je de bloemen aan jouw takken
mijn zoete land
als ik een nacht niet van je droom,
kan ik niet slapen
mijn zoete land, mijn zoete land, mijn
zoete land

Mijn land, je bent niet verlaten
niet alleen je bergen dragen jerots
laat de wind in mijn heimwee plukken
hoor je het ruisen van jouw woestijn,
mijn zoete land,
als ik een nacht niet van je droom,
kan ik niet slapen
mijn zoete land, mijn zoete land, mijn
zoete land,

Mijn land, je bent niet verstikkend
mijn adem krijgt van jou lucht
je bent mijn tapijt
als ik een nacht niet van je droom, kan
ik niet slapen
Mijn zoete land, mijn zoete land, mijn
zoete land

Mijn land, mijn land, mijn land!

7. DISPLACED

Music | Kay Krijnen

Libretto | Firoozeh Farjadnia

Firoozeh Farjadnia wrote this poem about her being intimately intertwined with her country. After fleeing, the home is not lost but present in everything she sees, smells, feels and dreams.

Displaced,
do not say that home is no longer

Leaves turn yellow in sunlight
Black eyes catch the light
years later, far from home
between her eyelashes lies her home

A river in the silent mountains
carried away the scent of mint leaves
years later, far from home
a tinge of mint scent is the silence
beside a river

Displaced,
do not say that home is no longer

The bread in wrinkled hands
like wheat ears in the brown sand
years later, far from home
they are golden branches in every
earth

A river in the silent mountains
carried away the scent of mint leaves
years later, far from home
a tinge of mint scent is the silence
beside a river

My country, you are not alone
not only your trees have your roots
let my hair take root here
do you see the flowers on your
branches?
my sweet country
if one night I do not dream of you, I
cannot sleep
my sweet country, my sweet country,
my sweet country

My country, you are not deserted
not only the mountains bear your rock
let the wind pluck at my nostalgia
hear you rustling from your desert, my
sweet country,
if one night I do not dream of you, I
cannot sleep
My sweet country, my sweet country,
my sweet country

My country, you are not suffocating
my breath receives air from you
you are my carpet
if one night I do not dream of you, I
cannot sleep
My sweet country, my sweet country,
my sweet country

My country, my country, my country!

7. AWARE

Mosiqa | Kay Krijnen

Honrawe | Firoozeh Farjadnia

Firoozeh Farjadnia ew şehrey lebarey peywendi xoy legel wlatekey honyewe. Dway rakrdni ew heste cwaney 'maal' nefewta, belam ew heste lew ştane da ke ew deybinet, boni dekat yan hestyan pe dekat her mawe.

Aware

Melê maalm nemawe

Gelay darekan leb er tîşkî roj zerd
debn

Çawy reş tîşkî rojyan le deda

Zor sal dway we, dur le maal

Beynî brokanî bote 'malî'

Çomek le kewe be dengekan
Bonî pingî legel xoy hena

Zor sal dway we, dur le maal

Kize bayek bonî ping legel xoy dene

Aware,
Melê maalm nemawe

Nan le new desty pir le ginc
Wek gule genm le new xiz da

Zor sal dway we, dur le maal

Le hemu layek debn be liqe dary zér

Çomek le kewe be dengekan
Bonî pingî legel xoy hena

Zor sal dway we, dur le maal

Kize bayek bonî ping legel xoy dene

Wilatî min, to tenya nî

Rîşet her le bin darekan da nîye

Ba qijy min le rîşey to nehale
Birwane gulekan le ser liqekanit
Wilate şîrînekem
Şewek xewnit pewe nebînim, xewm le
nakewe
Wilate şîrînekem, Wilate şîrînekem,
Wilate şîrînekem

Wilatî min, to tenya nî
Rîşet het le new kewekan da niye

Ba kze bayek werezî min bba
Gwet le dengî sehraket û wilate
şîrînekey min heye,
Şewek xewnit pewe nebînim, xewm le
nakewe
Wilate şîrînekem, Wilate şîrînekem,
Wilate şîrînekem

Wilatekem, to tund u be rehim nî
Be boni to henasem suk debê
Eto ferşî minî
Şewek xewnit pewe nebînim, xewm le
nakewe
Wilate şîrînekem, Wilate şîrînekem,
Wilate şîrînekem

Wilatî min, Wilatî min, Wilatî min



٧. ئاوارە

مۇسقىقا: كاي كراين

هۇنزراوه: فیروزه فەرجەدەنیا

فیروزه فەرجەدەنیا نەو شىعرەرى لە بارەپە يۈەندى خۆى لەگەل
ولاتەكەى ھۆزىيەوە. دواى راکىردىنى ئەو ھەستە جوانەي 'مال'
نەفەوتا، بەلام ھەستە. لەو شتانە دا كە ئەو دەھى بىنەت، بۇنى
دەكتات يان ھەستىيان پىت دەكتات ھەر ماوە.

، ئاوارە، مهلى مالىم نەماوە

گەلای دارەكان لە بەرەتىشكى بىرۇز زەرد دەبن
چاوى يەش تېشكى بىرۇزىان لە دەدا
زۆر سال دواى وە، دوور لە مال
بەيىنى بىرۇشكانى بۇتە 'مالى'

بىرونە گولەكان لە سەر لەقە كانت
ولاتە شىرىنەكەم
شەۋىك خەونت نەبىنەم، خەوم لى ناكەۋى
ولاتە شىرىنەكەم، ولاتە شىرىنەكەم، ولاتە
شىرىنەكەم

ولاتى من، توْتەنیا نى
رىشەت ھەر لە نىئۆ كىيەكەن دا نىيە

با كەز بايەك وەرەزى من بىيا
گوھەت لە دەنگى سەحرابەت و ولاتە شىرىنەكەي
من ھەي
شەۋىك خەونت نەبىنەم، خەوم لى ناكەۋى
ولاتە شىرىنەكەم، ولاتە شىرىنەكەم، ولاتە
شىرىنەكەم

ولاتەكەم، توْتۇوند و نىز رەحەم نى
بە بۇنى توْتۇنەسەم سوووك دەبىت
نۇر فەرسى منى
شەۋىك خەونت نەبىنەم، خەوم لى ناكەۋى
ولاتە شىرىنەكەم، ولاتە شىرىنەكەم، ولاتە
شىرىنەكەم

ولاتى من، ولاتى من، ولاتى من

، ئاوارە، مهلى مالىم نەماوە

نان لە نىئۆ دەستى پىر لە گنج
وەك گۆلەگەنم لە نىئۆ خىزىدا
زۆر سال دواى وە، دوور لە مال
لە ھەمو لايەك دەبن بە لەقەدارى زىز

چۆمىك لە كىيە بە دەنگەكان
بۇنى پىنگى لە گەل خۆى هېتىا
زۆر سال دواى وە، دوور لە مال
كەز بايەك بۇنى پىنگ لە گەل خۆى دېنى

ولاتى من، توْتەنیا نى
رىشەت ھەر لە بن دارەكان دا نىيە
با قىزى من لە رىشەت توْنەھالىت



**GROTE DANK VOOR HET DELEN VAN HUN MUZIEK
EN HET GEVEN VAN DE WORKSHOPS**
**MANY THANKS TO THESE PEOPLE FOR GENEROUSLY
SHARING THEIR MUSIC AND GIVING WORKSHOPS**
ZOR SPAS BO PÊŞKEŞ KIRDNÎ MOSÎQAEYAN
Û DANANÎ WORŞOPEKEYAN
زور سپاس بۆ بیشکەش کردنی مۆسیقاکەیان و دانانی وۆرکشۆپە-کەیان

Monir Goran
Yaman Kord
Nasir Mnjo
Bafl Sarhang
Dilbrin Akreyi
Karwan Hamid Halaa

**DANK AAN
THANKS TO
SPAS BO**
سپاس بۆ

Vertaling | Translations

Wergêran | وەرگیان

Alan Kabki
Kurdo Armin
Rob Stuart

Tekstredactie | Text editing

Êdity nûsrawekan | نیدیتی نووسراوهەكان

Liesbeth Simpelaar

Omslagfoto | Cover photo

Resmî berg | رەسمى بەرگ

Geoff Leeming

Grafische vormgeving | Graphic design

Dizaynî grafik | دیزاینی گرافیک

Sanneke van Geest

**DIT PROJECT IS MEDE MOGELIJK
GEMAAKT DOOR**



Gemeente Utrecht



VSBfonds,
iedereen doet mee

kfHein.fonds



cnf Stichting Carel Nangerman Fonds

Eline Mathilde



laat
je echte
kleuren
zien

DRUKWERK
MAX

Drukken zoals drukken bedoeld is. Dat is waar het bij DrukwerkMAX om draait. Modern, groen en 24 uur per dag maken vakmensen de hoogste kwaliteit offset drukwerk voor de laagste prijs. Laat je echte kleuren zien, neem de proef op de som.

T +31 (0)85 210 4000 • klantenservice@drukwerkmax.nl • www.drukwerkmax.nl



